

Thema:
“Met Mediander kies ik voor zorgzaam verbinden”
Hoe bewegen we van Eiland naar Baken?
Hebben we het over het bos of enkel over de bomen?

Het is tijd om te stoppen met naar de bomen te kijken en te zorgen voor heel het bos!



Metafoor: Wanneer je twee metaforen door elkaar gebruikt, vraagt dat om wat uitleg.

Het eiland en de boom staat voor hetzelfde, het individu – individuele.

Het bos staat voor het grotere geheel: jouw organisatie, Mediander, de samenleving...

Baken staat voor een aanwijspunt als we het even niet meer weten, als we te veel naar het individuele kijken i.p.v. naar het grotere geheel.

We stellen ons de vraag hoe we een baken kunnen zijn om te blijven zorgen voor heel het bos.

Op dag één lieten we ons inspireren door twee gastsprekers.

Als eerste kwam Simon Godecharle - Ethicus - aan bod



Als tweede kwam Stijn Demaré - stafmedewerker Tau – Franciscane spiritualiteit vandaag - aan bod



Na de middag gingen we onder leiding van Carla Van Arp in een world café aan de slag met volgende vragen:

- Welk element heeft jou als persoon het meest getriggerd bij het beluisteren van de sprekers?
- Wat is voor jou een “eiland” zijn?
- Als we kijken naar onze eigen organisatie wanneer zijn we dan al een bos?
- Wat is voor jou een baken zijn? Wat doe je binnen je eigen organisatie al om baken te zijn?





Tussendoor gingen we even frisse lucht opsnuiven...



Aan de slag met de droomvraag “We zorgen voor het gehele bos en we zijn een baken” Het is ons gelukt! Wat zie je, hoor je, voel je, ruik je,, als je wakker wordt? Kies een beeld .

Het resultaat:





's Avonds vierden we het afscheid van Lieve Dekempeneer (Hubbie).



Op dag twee gingen we aan de slag met onze dromen om te zetten naar concrete Mediander acties ... daarover later meer!